



Geachte gemeenteleden,

Na onze laatste brief van 14 maart jl. zijn er veel ingrijpende besluiten genomen door allerlei instanties om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De toespraak jl. maandag van onze minister-president Rutte gaf duidelijk weer dat er een zorgelijke situatie is ontstaan. We zijn dankbaar dat tot op heden ons geen signalen hebben bereikt dat één van onze leden besmet is gebleken.

Door allerlei maatregelen zijn voor veel leden van onze gemeente de omstandigheden gewijzigd. We denken in dit verband met name aan de meer kwetsbaren of ouderen in onze gemeente. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen; stuur eens een kaartje, bel elkaar eens extra!

Mag het in alles voor u allen zijn: Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht! We moeten daarin belijden dat wij, zoals Jesaja 64 dat zegt, het leem zijn en U HEERE, onze Vader onze Pottenbakker; wij zijn het werk van Uw handen.

Alle maatregelen die we eerder afkondigden worden verlengd tot 6 april a.s.

Kort samengevat en/of aanvullend:

### **Erediensten**

Thuis te volgen via de eerder genoemde middelen:

- <https://cgk-culemborg.nl/live> (beeld en geluid, livestream)
- <https://kerkdienstgemist.nl/stations/280-CGK-Culemborg> (geluid)
- Lukas-ontvanger (geluid)

Voor diegene die niet de middelen heeft, of de 'toevallige' voorbijganger: het kerkgebouw is gewoon toegankelijk.

We roepen u dringend op de erediensten, samen met uw kinderen, thuis in eerbied bij te wonen en de zondag op gepaste wijze blijven doorbrengen. De opstandingsdag van de gekruisigde Christus! Wees daarin een voorbeeld voor uw kinderen.

22 maart na de ochtenddienst willen we couplet 6 zingen van het Wilhelmus. In de avonddienst hoopt ds. W.J. van Gent van Ouderkerk a/d Amstel ons op de gebruikelijke tijd voor te gaan. De liturgie:

#### *Ochtend*

Psalm 122: 1 - 2  
Psalm 119: 62 - 68  
Psalm 95: 4  
Psalm 126: 3  
Psalm 118: 11 - 13  
Lukas 19: 36 - 48 & Lukas 20: 9 - 19  
Tekst: Lukas 19: 41  
Thema: de tranen van de Koning

#### *Avond*

Psalm 86: 3 - 8  
Psalm 119: 25  
Psalm 62: 4 - 5 - 8  
Psalm 102: 7 - 16  
Psalm 90: 9  
Daniël 9: 1 - 21  
Tekst: Daniël 9: 19

Collecten:

22 maart: 2 collecten: voor kerk en kerkelijke kassen.

Maakt u alstublieft uw bedragen over naar NL05 RABO 0312 5174 75 ten name van CGK Culemborg.

In de situatie dat u per abuis de omschrijving van het 'doel' vergeet te vermelden, dan zullen we een verdeelsleutel op basis van historie toepassen.

Het is fijn dat er reeds veel leden zijn die maandelijks hun bijdragen storten via de VVB (vaste Vrijwillige Bijdrage). De vaste kosten kunnen dan ook betaald blijven worden. Wellicht is het voor u aanleiding om nu de VVB alsnog te overwegen?

We onderzoeken nog of een gemakkelijke 'digitale collecte' nodig en/of voorhanden is.



## **Gemeentelijk leven**

Bij alle activiteiten die door u worden ontplooid roepen we u op de gestelde aanwijzingen en regels in acht te nemen. Let u in het bijzonder op uw hygiëne, voldoende afstand etc. We denken dan aan o.m. de schoonmaak van het kerkgebouw, de plannen voor het schuur- en verfwerk etc. Dank voor alle inzet!

We hebben geprobeerd iedereen deze week in ieder geval telefonisch te bereiken. We zijn gesterkt door de positieve gesprekken in een periode van ingrijpende beslissingen. Schroom niet contact op te nemen als de huidige situatie u beangst, vanwege ziekte, vanwege zorgen etc.. Als daar moeiten zijn rondom de dagelijkse levensbehoeften, boodschappen, inkomen e.d. kunt u contact opnemen met de diaconie.

## **Verder verloop**

We blijven de berichtgeving zorgvuldig volgen en zullen u daarvan op de hoogte houden.

Ons systeem van postvakken in ons kerkgebouw functioneert nu tijdelijk niet meer. We denken na over een tijdelijke vorm van ons kerkblad en de tussentijdse mededelingen. Uiteraard zullen we u blijvend informeren over wijzigingen en/of het verloop van de komende erediensten.

Nu we elkaar naar verwachting voor een wat langere tijd niet zien in met name de erediensten is het des te meer belangrijk elkaar in het gebed bij Gods genadetroon te brengen, belijdende onze zonden, en zoekend, zeker in de tijd naar Goede Vrijdag en Pasen, de gekruisigde en opgestane Levensvorst Jezus Christus. Want Hij leeft!

Laat niemand van ons achterblijven maar troost vinden in psalm 62:

In God is al mijn heil, mijn eer,  
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;  
God is mijn toevlucht in het lijden.  
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,  
Stort voor Hem uit uw ganse hart:  
God is een toevlucht t' allen tijde.

Van harte Gods nabijheid toegewenst in alle dingen.

Culemborg, 21 maart 2020

Hoewel de 'gemeenteapp' niet is bedoeld voor officiële berichtgeving van de kerkenraad, wordt deze daarvoor tot nader order gebruikt om u eenduidig te informeren. Berichtgeving wordt verstuurd door de scriba en, zoals nu, als een bijlage in pdf. Dit bericht staat tevens op onze website [www.cgk-culemborg.nl](http://www.cgk-culemborg.nl)

Uw reactie graag persoonlijk naar één van de kerkenraadsleden en niet in deze app-groep. Wel vragen we u deze berichtgeving actief te delen met uw mede-gemeenteleden, zodat iedereen, óók degenen die niet zijn aangesloten bij deze appgroep, tijdig op de hoogte blijft.