

# Een gezegend Kerstfeest!

*Deze folder is u aangeboden door:*

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK



'De Ark'  
Prijsseweg 91  
Culemborg

Kerkdiensten: zondag 10.00 en 18.00uur

*Voor verdere informatie of vragen:*

ds L.A. den Butter      tel.: 0345 613938  
D.J. van Zoelen        tel.: 0345 524767

# Kerstfeest

Weer dennengroen en lichtjes in de stad,  
en luide kerstmuziek in alle winkelstraten,  
stemmen van mensen, die luidruchtig praten  
óver de klank heen van "De heilige stad".

En ieder rept zich langs de ander voort  
en ziet alleen zichzelf en zijn belangen,  
en is geconcentreerd op het ontvangen:  
het kerstfeest werd tot in het hart doorboord.

Van alle kanten klinkt het "stille nacht",  
maar niemand hoort daarin nog eng'len zingen:  
wij zijn te zeer vervuld van aardse dingen,  
God komt te laat – Hij wordt niet meer verwacht.

Of toch? Zijn er nog ogen voor zijn licht?  
Nog oren die Zijn woorden willen horen?  
Heeft God om ons niet alle hoop verloren?  
Of gooien wij de deuren voor Hem dicht?

Komt tot ons, Heer, en neem ons bij de hand;  
Uw krib lijkt verder weg dan ooit tevoren,  
wij zijn de weg naar Bethlehem verloren,  
steek Zelf Uw ster aan in dit donkere land!

***Kerstfeest : Het schijnt vandaag de dag vooral het feest van gezelligheid en vrede te zijn?***

***Met kaarsen & dennengroen, met wijn & ovenschotels... Toch is er meer dan dat!***

***Waar denken we aan met Kerst?***

Zo'n 2000 jaar geleden werd het écht Kerst. Als een kaars in een donkere kamer schitterde er boven Bethlehem een ster. Het eeuwenoude Kerstverhaal was daar een feit: Jezus Christus werd geboren!

***Wat betekent de geboorte van Jezus Christus?***

Jezus' komst op aarde betekent dat God Zelf tussen de mensen in is komen wonen. Als de Zoon van God is Hij gekomen om te doen wat God de Vader van de mensheid vraagt: te leven naar Zijn Tien Geboden. Een mens is daar namelijk niet meer toe in staat. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ook wij dingen doen, waarvan we weten dat ze verkeerd zijn...

*Wij leven niet naar de norm, zoals God die ons voorschrijft.*

Zeker als we ons leven vergelijken met het leven van de Heere Jezus, zien we hoe we tekort schieten. Door dat de Heere Jezus zelfs zover ging om op Goede Vrijdag te sterven aan het kruis, heeft Hij de schuld vergeven van mensen die de wil van God niet doen.

***Heeft de komst van Jezus op aarde dan persoonlijke consequenties?***

Ja, inderdaad: de verstoorde verhouding tussen God en mens moest door het werk van Jezus Christus weer verzoend worden.

***Dat is de Blijde Boodschap van Kerstfeest: iedereen die in Jezus Christus gelooft, ontvangt vrede met God en het eeuwige leven!***

Als u oprecht belijdt schuldig te zijn aan Gods norm en u gelooft in de Heere Jezus, Die redt van de macht van de zonde en de eeuwige dood, dan zal Hij ook uw schuld vergeven en u het eeuwige leven schenken!

*Door de vergeving te aanvaarden die God u genadig aanbiedt in Christus, krijgt u een relatie met God, waarin u echte vrede en vreugde leert kennen.*